

Jacqueline Robert-Schorochoff

(VERTALING)

Ophain Bois Seigneur Isaac, 17 juni 2018

De heer Charles Michel, Eerste Minister,
Lambermontstraat 1
1000 Brussel

Mijnheer de Eerste Minister,

Met intens verdriet en diepe verontwaardiging heb ik kennis gekregen van de beslissing van de Gemeenteraad van de stad Brussel d.d. 23 april jl. om de heer Patrice Lumumba te huldigen bij middel van een naar hem te noemen plein.

Is het echt nodig eraan te herinneren dat deze man door zijn opruiende toespraak van 30 juni 1960 direct aanleiding heeft gegeven tot de dood van honderden Belgen, met vrouwen en kinderen, in heel Congo ?

Is het ook nodig u eraan te herinneren dat zijn medestanders, de lubumbisten, waaraan de Burgemeester van Brussel nu genoeg wil doen, verantwoordelijk zijn voor de dood van mijn geliefde moeder, samen met meer dan 400 Belgische, Europese en Amerikaanse gijzelaars, die op 24 november 1964 en de volgende dagen werden vermoord ?

Moet er tenslotte ook aan worden herinnerd dat heden, meer dan 50 jaar later, de navolgers van die Lubumbisten nog steeds actief zijn in Congo en nog steeds doorgaan met het vermoorden van hun landgenoten ?

Burgemeester Philippe Close heeft laten weten dat hij van plan is op datzelfde plein een monument ter waarde van 100.000 euro te laten oprichten ter ere van dat sinister individu. Ook de meest onbezonnen revisionisten hebben het nooit gewaagd om een standbeeld te vragen voor de moordenaars van hun eigen landgenoten !

Ik begrijp de verwarde logica niet van onze vertegenwoordigers (of is het hun schrijnende onwetendheid van de historische feiten) om toe te geven aan de eisen van een handvol extremisten die niet representatief zijn voor het Congolese volk. In welke wereld leven wij, waar van de slachtoffers wordt verwacht de nagedachtenis van hun beulen ter eren ?

Als leerkracht die in 1959 in Stanleystad onderwijs heeft gegeven, zou ik hem aanraden dat geld liever te besteden aan de Brusselse scholen, waar in zoveel dringende behoeften moet worden voorzien. Laat hij niet vergeten dat hij verkozen is om zorg te dragen voor de Belgen.

Ik twijfel niet aan uw gevoeligheid, hooggeachte heer Eerste Minister, voor het leed van de families van de slachtoffers van Lumumba en zijn volgelingen, zodat ik aanneem dat u energieke maatregelen zult willen nemen om een einde te maken aan alle lopende projecten die beledigend zijn voor de nagedachtenis van zijn slachtoffers.

Met de meeste hoogachting,

Jacqueline Robert-Schorochoff
Leerkracht, licentiate Romaanse filologie (ULB 1958)